



# Het geheim van het universum

Geschreven door Hellen van Rooijen

[www.natuurlijkvertrouwen.nl](http://www.natuurlijkvertrouwen.nl)

Hallo!! Heb jij wel eens gehoord van de familie Magneet?

De familie Magneet bestaat uit vader en moeder Magneet, de zusjes Kaylee, Emily, Lexie en hun broer Liam.

Ze wonen met z'n allen in *Klaagdorp*.

Wat een gekke naam voor een dorp, hé? Weet je waarom het dorp zo heet? Omdat de mensen in *Klaagdorp* allemaal heel erg klagen!

Ze klagen over het weer want het is altijd te koud of te warm, ze mopperen over geld, want daar hebben ze altijd te weinig van, ze klagen over andere mensen, over het eten en over... nou ja, over van alles en nog wat!

Nou,... dat klinkt niet echt vrolijk hè?

De mensen in *Klaagdorp* waren dan ook echt niet vrolijk!!

*Vader Magneet kan ook behoorlijk mopperen...*

*Hij is huisschilder maar veel klanten heeft hij niet met al zijn geklaag...*

*En hij weet dat het niets helpt, maar hij kan het niet laten om daar ook over te klagen!*

*En dat gaat elke dag zo door... Echt hoor...die arme moeder Magneet heeft soms gewoon hoofdpijn van alle mopperverhalen die zij alsmaar hoort.*

*Maar binnenkort is het feest. Dan is Liam jarig en hij wil héél graag een stoere jongensfiets voor zijn verjaardag.*

*Vader en moeder willen hem dat graag geven, maar de fiets is veel te duur, zoveel geld hebben ze niet!*

*Als moeder hierover met vader praat om te kijken wat ze nu moeten doen wordt ze er verdrietig van en vader vindt het moeilijk om haar te troosten...*

*Als hij maar meer klanten zou hebben, dan zouden ze meer geld hebben en dan zouden ze alles kunnen kopen wat ze willen, dacht vader.*

*Maar waar halen ze nu ineens zoveel geld vandaan?*

*Vader en moeder praten tot laat in de avond, maar weten niet hoe ze dit kunnen oplossen... het was een trieste avond.*

*Kaylee, de grotere zus van Liam had het gesprek van haar ouders op de trap gehoord.*

*‘Was het leven maar een sprookje.. dacht Kaylee.. in sprookjes komt toch alles altijd goed?’*

*Toen Kaylee die avond naar bed ging keek ze nog even uit haar raam.*

*Wat een prachtige sterrenhemel! Het was een magisch mooie nacht...*

*Toen ze voor het slapen gaan haar gebedje deed, wenste ze dat het allemaal goed zou komen.*

*Maar wat Kaylee nog niet wist, was dat dit een hele bijzondere nacht was!*

*Kaylee kon niet snel in slaap komen...ze piekerde maar over de fiets die Liam graag wilde...*

*Toen ze uiteindelijk toch in slaap was gevallen, werd ze midden in de nacht ineens plotseling wakker van een lichtflits.*

*Ze opende haar ogen goed en zag tot haar verbazing een elfje op de rand van haar bed!*

*‘Dag lieve Kaylee’, zei het elfje..*

*‘Ik heb je wens gehoord en ik ben hier om je te helpen..’*

*Kaylee kon haar ogen niet geloven en knipperde nog eens goed met haar ogen.*

*Verbaasd vertelde ze het elfje over wat er die avond besproken was en dat ze het zo fantastisch zou vinden als dat op de een of andere manier opgelost kon worden.*

*Toen ze helemaal klaar was met vertellen glimlachte het elfje naar haar en zei dat zij als “echte Magneet zijnde” dat makkelijk kon oplossen.*

*Kaylee snapte niet wat ze bedoelde?*

*Het elfje zei...Lieve Kaylee, zal ik je*

*het grote geheim van het universum verklappen?*

*Kaylee werd heel nieuwsgierig en luisterde goed.*

*Iedereen kan toveren! Ja Kaylee,...ook jij kan toveren!*

*En weet je hoe je dat doet?*

*.....met al je woorden en gedachten...*

*Kaylee kon even niet geloven wat het elfje haar vertelde.*

*Ja, echt, lieverd, zei het elfje, jouw woorden en gedachten hebben een magische magneetkracht!*

*En die magneetkracht die straalt uit in het universum...en in het universum ligt álles al klaar wat je je maar wenst.*

*Je hoeft er maar om te vragen...En als je er om vraagt en gelooft dat je het krijgt, dan is het al onderweg.*

*Is dat niet magisch mooi? En weet je wat het mooiste is? Het universum werkt altijd!*

*Voor iedereen!*



*Alle mensen in Klaagdorp krijgen toch ook precies waar ze over praten? Ze klagen over dit en ze klagen over dat...dus geeft het universum ze al die dingen waar ze over klagen. Geweldig toch?*

*Kaylee dacht even goed na en zei toen: ...dus álles waar je over praat en waar je over denkt,... dat krijg je van het universum?*

*Ja lieverd, jij kunt alles krijgen van het universum, álles, zolang je maar gelooft dat je het vanzelf krijgt...*

*Fantaseer maar over alles wat je wilt hebben, zie het maar voor je en voel maar hoe blij je daar van wordt. Heb gewoon een **natuurlijk vertrouwen** op het universum dat het onderweg is...!*

*Vertrouw, vertrouw, vertrouw...*

*De volgende dag toen Kaylee opstond had ze een vreemd gevoel.  
Had ze nu gedroomd over een elfje of was het allemaal écht gebeurd?*

*Ze kon zich nog zo goed herinneren wat het elfje gezegd had en het was zo fijn geweest om het op deze manier te horen.*

*Onder het ontbijt vertelde ze haar ouders precies wat er die nacht gebeurd was.  
Pappa en mamma luisterden heel goed. Ze geloofden het verhaal dat hun dochter hen vertelde direct.*

*Het leek wel of ze meteen voelden dat het de **waarheid** was en ze besloten het meteen uit te proberen.*

*Ze besloten om helemaal niet meer te klagen, wat er ook gebeurde!*

*De hele familie ging met elkaar oefenen om alléén maar te praten over wat ze graag wilden hebben.*

*Aan vervelende gebeurtenissen werd nog maar weinig of geen aandacht gegeven en alle dingen die goed gingen werden flink gevierd.*

*Pfff... Dat was best moeilijk in het begin hoor!*

*Maar langzamerhand lukte het steeds beter en beter.*

*En het gekke was...doordat iedereen steeds meer praatte over dingen die ze graag wilden, werd iedereen steeds vrolijker!*

*Ze maakten de leukste plannetjes samen.*

*Het was zo fijn samen om allerlei toffe dingen te bedenken!*

*Bijvoorbeeld die keer dat ze fantaseerden over een dagje naar het pretpark!*

*Ze speelden zelfs met alle stoelen op een rij dat ze in een achtbaan zaten.*

*Wat hadden ze een lol!! Emily en Lexie schaterlachten van de pret.*

*Het was alsof ze het nu al beleefden...!*

*Verder deden ze ook spelletjes wie er de mooiste fantasieverhalen kon vertellen en wie de grootste wensen kon bedenken.*



Vader sprak steeds vaker over de ideale klanten en het vertrouwen daarop maakte hem rustig en tevreden en het was gek, maar hij kreeg al snel meer schilderwerk te doen.

En moeder merkte dat niemand meer klaagde over haar eten en zij kreeg meer plezier in koken.

Ze werd steeds creatiever en ze ging zelfs taarten bakken.

Die taarten maakte ze zo mooi en lekker dat iedereen ze wel wilde proeven.

En ze vonden het heerlijk!

Toen iedereen de taarten bij haar ging bestellen werd de eigenaresse van de taartenwinkel erg nieuwsgierig.

Zij vroeg mevrouw Magneet om voor haar te werken en dat vond moeder geweldig leuk....en.... ze verdiende daar ook nog geld mee!

*Dat het de familie Magneet ineens zo goed ging viel ook de burgemeester op en hij was erg nieuwsgierig geworden.*

*Hij vroeg het gezin in het Gemeentehuis te komen en hoorde daar het verhaal van Kaylee en de fee die zij op bezoek had gekregen, over de fiets voor Liam en natuurlijk... over het grote geheim van het universum.*

*Wat was de burgemeester daar verbaasd over! Iedereen een tovenaar? ...een magneet? Het is bijna niet te geloven? Kon het zo eenvoudig zijn?*

*Maar omdat het nu duidelijk veel beter met de familie Magneet ging, besloot de burgemeester dat alle inwoners van Klaagdorps dit toch maar eens moesten weten. Diezelfde avond nog werd het verhaal in de dorpskrant gezet die alle inwoners van Klaagdorps ontvingen.*

*In het begin waren er natuurlijk mensen die het niet geloofden, maar de dorpsgenoten die nu ook hun magneetkracht gingen gebruiken voelden zich steeds vrijer en vrolijker en zij trokken al hun wensen als een magneet aan!*

*Steeds meer en meer werd er door de bewoners gesproken over de mooie en fijne dingen die zij hadden gekregen van het universum en iedereen voelde zich de koning te rijk omdat ze nu wisten hoe ze dit moesten doen.*

*Iedereen in het dorp was de familie Magneet zo dankbaar dat zij werden geëerd met een grote medaille en er werd een groot dorpsfeest voor ze georganiseerd.*

*Op het grote feest werd de familie Magneet nog eens flink in het zonnetje gezet.*

*De meisjes Emily, Lexie en Kaylee werden overladen met kadootjes en Liam kreeg de mooiste fiets die hij ooit gezien had!*

*En als klap op de vuurpijl mocht de hele familie een week naar Disneyland!!*

*Zie je nou wel dat alles uitkomt wat je wilt? Probeer jij het ook maar eens.*

*O ja... omdat er niet meer werd geklaagd, werd Klaagdorp niet lang daarna omgedoopt naar Blijdorp!*

*...en iedereen leefde nog lang en gelukkig.*



**Dit verhaaltje werd u aangeboden door:**



**Natuurlijk**  **Vertrouwen**

Ontdek de helende kracht van geest en lichaam